

Zondagsbrief

5^e jaargang, nummer 40

Zondag 3 maart 2024

Kleur van de zondag: paars



Mededelingen

4U-dienst

Aankomende zondag staat er weer een 4U-dienst gepland. Dit keer is ons thema 'soulfood'. We gaan letterlijk en figuurlijk ontdekken waar dat naar smaakt. Daarvoor haken we aan bij de Sederviering, één van de feesten van het Joodse volk. Ook Jezus vierde dat ooit met zijn leerlingen in een bovenzaal. In Matteüs 26:26-35 lezen we hoe Hij brood en wijn uitdeelt als teken van wat er met Hem gaat gebeuren. Zo wordt Hij letterlijk tot 'soulfood' voor ons: brood dat leven geeft. Deze dienst is voorbereid met een kleine groep gemeenteleden (4U). Wie ook eens mee wil voorbereiden, is van harte welkom! Muzikaal zullen we begeleid worden door Connected o.l.v. Guus Fennema.

Van harte welkom,

ds. Loeki van der Laan

Vieren & bezinnen in de 40-dagen

In ons 40-dagen project vanuit de kindernevendienst volgen we dit jaar de figuur van Petrus. Met vallen en opstaan leert hij ontdekken wat de weg van Jezus betekent. Hij krijgt daarbij te maken met angst en geweld. Omdat er niet in alle erediensten gelegenheid is om hier bij stil te staan, willen we in drie bijeenkomsten hier ruimte voor maken. Want hoe gaat Petrus als volgeling van Jezus hier mee om? En kunnen wij daar nu ook wat mee. Angst en geweld zijn er immers nog altijd. Geleid door enkele van de kruiswegstaties van Rene Rosmolen, die op dit moment in de kerk hangen, staan we hier meditatief bij stil. En gaan we samen vervolgens in gesprek.

Wo 6-3: Petrus, je slaapt! - Geweld bestaat bij de gratie van zwijgende omstanders.

Wo 13-3: Petrus, doe je zwaard weg. - Kan je ook weigeren om een vijand te zijn?

Wo 20-3: Ik ken die man niet! - Wil ik die ander ook echt (er)kennen?

Aanvang:

Op 6-3 en 20-3 van 19.30-21.00 uur

Op 13-3 na de biddagdienst ca. 20.30

Kerkenraadskamer, ingang Dennenlaan, Petrakerk.

Aandacht voor elkaar

Riecky Bosch, David Tenierslaan 124, is nu, na een knieoperatie, voor revalidatie in de Engelenburg. Zij verblijft daar op kamer 6.

We wensen haar sterkte en beterschap. Dat zij zich in dit alles door God gedragen mag weten.

Ds. Coby de Haan

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar Margreet van de Huffel, Prattenburglaan 28. Tijdelijk verblijf Charim revalidatie, kamer 138.

Liturgische schikking

De bloemengroep volgt deze 40-dagentijd het thema van de Kindernevendienst uit BijbelBasics: "Met vallen en opstaan". We volgen Petrus op weg naar Pasen. Vandaag lezen we Matteüs 26: 26 – 35. Na de paasmaaltijd zegt Petrus dat hij Jezus nooit in de steek zal laten. De klimoprak staat symbool voor trouw.

Benoeming kerkelijk werker

Vorige week is er melding gemaakt van de voorgenomen benoeming van Alette van de Lagemaat als kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat. Hierop zijn geen bezwaren binnengekomen. De wijkkerkenraad is blij dat we Alette nu definitief kunnen gaan benoemen. Zoals het er nu naar uitziet, zal zij per 1 mei beginnen voor 20 per week. Alette zal de werkzaamheden van ds. Aafke Rijken gaan overnemen. Er is 1 maand overlap gepland, zodat er een goede overdracht kan plaatsvinden. Daarna zullen we op gepaste wijze afscheid nemen van Aafke. Over het moment van bevestiging van Alette en het afscheid van Aafke zullen we u later informeren.

Carla van Maasakkers, scriba

Brei-/haakgaren gevraagd!



Een aantal dames zijn bezig warme lappendekens te haken om er iemand mee te bemoedigen. Een warme deken om hen heen. Zijn er mensen die ongebruikte wol hebben liggen en er niets mee doen dan is dat zeer welkom. Restanten wasbare brei en haakgaren voor haaknaald 3.5 t/m 4.5 zeer welkom. Liever geen katoen. Stuur maar berichtje of bel me even, dan kom ik het graag ophalen.

Namens de haakdames alvast hartelijk bedankt.

Groet,

Dineke van der Linde (06-25540528)

Collecte Voorzjaarszending op zondag 3 maart a.s.

Predikanten opleiden voor het Midden-Oosten

Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale functie en de theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten. Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) uitgezonden naar Libanon en werkt er als theologie docent en studentenpastor.

In Beiroet worden studenten opgeleid tot voorganger en kerkelijk werker en keren daarna terug naar hun geboorteland om in hun plaatselijke gemeente voor te gaan en deze op te bouwen. Voorgangers en kerkelijk werkers in actieve dienst krijgen bijscholing en er zijn cursussen theologie voor leken en voor belangstellenden uit andere religieuze tradities. Theologische instituten in Libanon willen daarmee de christelijke minderheid in het Midden-Oosten ondersteunen in aanwezigheid en getuigenis.

Via het programma Zending van Kerk in Actie steun je het werk van Wilbert Saane aan de theologische opleiding in Beiroet. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Zending Libanon of doneer online. Hartelijk dank voor je gift.

Lees meer op kerkinactie.nl/onderwijslibanon

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Groene Zondag in De Open Hof

Thema: Weinig is veel. Zondag 3 maart is het 'Groene Zondag' in De Open Hof. De eredienst en verschillende aansluitende activiteiten staan in het teken van duurzaamheid en oog hebben voor de natuur. De dienst, waarin ds. Rob van de Wetering zal voorgaan, begint om 10.00 uur. Na afloop van de dienst en het koffiedrinken worden de volgende activiteiten georganiseerd:

1. Een creatieve workshop over het vilten van bloemen;
2. Een 'veganistische hapjes' workshop;
3. Inspiratiesessie 'Kleding & duurzaamheid';
4. Napraten over het thema van de dienst;
5. Groene kinderactiviteit;
6. Groene activiteit voor de 12plus en de 16plus.

U kunt deelnemen aan één van de activiteiten 1 t/m 4. Het zou fijn zijn als u zich daarvoor van tevoren aanmeldt. Daarnaast zouden we graag willen weten, hoeveel kinderen en jongeren we kunnen verwachten voor de activiteiten 5 en 6. Na deze activiteiten wordt een gezamenlijke lunch georganiseerd, die zal bestaan uit soep, vegetarische en de klaargemaakt veganistische hapjes.



De planning is tussen 13.00 uur en 13.30 uur af te ronden. Opgeven voor deelname kan bij Peter van Krugten via (06) 26 34 64 39 of pjvankrugten@hetnet.nl.

Wandeling PGV

Zaterdag 9 maart 2024 verzorgt de PGV Wandelwerkgroep weer een (korte) wandeling van ca. 8,5 km.

Starttijd: 9.30 uur.

Start- en eindpunt: parkeerplaats aan de Dwarsweg, tussen het voormalige 'boefjeskamp' en de camping Ossenbergt te Overberg.

Route: westzijde en oostzijde Bergweg (o.a. Amerongse Berg, Eenzame Eik).

Opgeven voor deze wandeling kan tot vrijdagavond 8 maart 20:00 uur per mail aan: zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl of telefonisch deze keer bij Geert Flobbe 0625577943

[Bij het opgeven s.v.p. je 06 nummer vermelden.](#)



Pubquiz

- Een kennisquiz voor iedereen waarbij gezelligheid en plezier voorop staan!
- Zeer diverse vragen; van uitdagend tot eenvoudig en grappig.

Inschrijven tot: zondag 3 maart
Quizdatum: vrij 8 maart van
20:00-21:30u

Kijkcijfers zondag 25 februari 2024

Direct: 105 Opname: 68

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl.

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de
Digitale nieuwsbrief.

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op www.kerkdienstgemist.nl.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar

zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl.



Protestantse Gemeente
Veenendaal